

# Goede Vrijdag

men herdenken de veroordeling, de kruisiging en dood van Jezus

**Gelovigen doorlopen de 14 staties van de kruisweg.**

**De kruisweg laat de gelovigen stilstaan bij de 14 belangrijkste gebeurtenissen**

**van de lijdensweg van Jezus vanaf de veroordeling tot aan de begrafenis.**

# 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld.



**Hoor hoe de mensen  
zich hebben laten ophitsen  
door de vijanden van Jezus.**

God, bid voor ons,  
want ook wij denken soms  
meer aan ons eigen belang  
dan aan dat van anderen.

## **2. Jezus neemt zijn kruis op.**



**Jezus wordt met zweepen geslagen.**

### 3. Jezus valt een eerste keer.



**Het kruis is zwaar.**

God,  
ook wij hebben soms een last te dragen  
waaronder we kunnen bezwijken.

## 4. Jezus ontmoet zijn moeder.



**Maria wil bij haar zoon zijn.**

God,  
geef ons de kracht en de moed  
om anderen te troosten in moeilijke  
tijden.

## **5. Simon helpt Jezus het kruis te dragen.**



**De Romeinse soldaten schreeuwen  
nu dat Jezus sneller moet lopen.**

## 6. Veronica droogt het gezicht van Jezus.



**Zijn de toeschouwers vergeten  
wat Jezus deed?**

God,  
help ons het goede toe doen,  
ook als anderen ons tegenhouden.

## 7. Jezus valt voor de tweede keer.



**Het kruis drukt steeds zwaarder  
op zijn schouder.**

God,  
geef ons de kracht om door te  
zetten als het moeilijk gaat.



## **8. Jezus troost de wenende vrouwen.**



**Net buiten de stad staat een groepje vrouwen te huilen.**

**Wat is Jezus er erg aan toe!**

## **9. Jezus valt voor de derde keer.**



**Het laatste deel gaat de heuvel op.**

**Daar zal hij gekruisigd worden.**

## **10. Jezus wordt van zijn kleren beroofd.**



**Ze zijn aangekomen op de heuvel.**

# 11. Jezus wordt aan het kruis



**Het is ongeveer 12 uur als Jezus  
aan het kruis wordt geslagen.**

God,  
Mensen doen elkaar soms vreselijke  
dingen aan.  
Geef ons de kracht om anderen  
te vergeven.

## **12. Jezus sterft aan het kruis.**



**Het spektakel is voorbij.**

**De menigte druipt af.**

## **13. Het lichaam van Jezus van het kruis.**



**Vrienden van Jezus halen zijn lichaam  
van het kruis.**

## 14. Jezus wordt in het graf gelegd.



**Er is weinig tijd om afscheid te nemen.**

**Morgen is het Sabbat,**

**de verplichte rustdag.**

God,  
Bidt voor ons,  
Dat we als christen in geloof,  
hoop en liefde de weg van  
Jezus blijven gaan.

**Goede**  
**Vrijdag**  
**?**



